

GA MEE!



**PROTESTANTSE
GEMEENTE
NIEUWERKERK
A/D IJSSEL
VORMING &
TOERUSTING
2023-2024**

GA MEE!

Doe je mee? Haakt u ook aan? We gaan ook dit seizoen weer onderweg met elkaar op de weg van geloven. Dat willen we bewust niet in ons eigen vertrouwde kringetje alleen doen. Jezus zelf nodigde waar Hij kwam mensen uit om mee te doen met die wereldwijde beweging van God en mensen. Hij is zelf het Levende bewijs dat we als mens onze weg door het leven niet alleen gaan, maar met God als Reisgenoot.

Die belofte is het waard om door te geven. Zo begon het ooit, met een handjevol mensen die enthousiast de verhalen van Jezus doorvertelden, samen probeerden zijn boodschap handen en voeten te geven en anderen uitnodigden om ook mee te doen. Hopelijk is er komend seizoen ook bij ons iets van die open uitnodiging te proeven in wat we doen, maar vooral ook in de manier waarop we doen wat we doen.

Voor u ligt weer een veelkleurig aanbod aan activiteiten. Hou ze niet voor uzelf, geef de uitnodiging door! Zo gaat Gods Geestkracht vrolijk rond, ook in Nieuwkerk en Zevenhuizen!

*Taakgroep Vorming & Toerusting,
ds. Laura Nagelkerke*

Algemene spelregels:

Momenteel zijn alle activiteiten onbepaald toegankelijk.

Mocht echter corona weer roet in het eten gooien en u moet zich aanmelden, dan

*kan dat via **[tinyurl.com/ringvaartkerk](https://www.tinyurl.com/ringvaartkerk)** of deze QR-code. U ziet hier ook hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn. Heeft u zelf niet de beschikking over een internetverbinding, vraag dan iemand anders of bel 0180-399012.*

Kijk op www.ringvaartkerk.nl of reserveren noodzakelijk is. Heeft u corona-gerelateerde klachten, blijf dan thuis.





ONTMOETING EN GESPREK TIJDENS HET KERKCAFÉ

Ook dit seizoen kunnen wij elkaar weer ontmoeten tijdens het kerkcafé. Op vijf vrijdagavonden is er vanaf 20.30 uur – onder het genot van een drankje en een hapje – een aanzet voor een gesprek. Na afloop kan er gezellig worden bijgepraat... Opgeven is niet nodig.

Data: 27 oktober, 24 november, 5 januari, 23 februari en 22 maart

27 oktober – Dierbare woorden

Veel mensen zijn in hun leven wel eens geïnspireerd geraakt door een zin, een boek, een fragment in een gedicht of een lied. Dat het net leek of dit speciaal voor hen zo geschreven was. Deze avond willen we iedereen meenemen met deze fragmenten. We zijn op zoek naar mensen die een stukje van hun liefste proza of poëzie willen voorlezen tijdens het kerkcafé.

24 november – Omgaan met de andere ander

Wim en Heleen van der Meijden – oud Nieuwerkerkers – woonden en werkten een deel van hun leven op Papua New Guinea en in Engeland. Zij wilden actief deel uitmaken van hun nieuwe omgeving, maar hoe maak je echt contact met mensen die een heel andere achtergrond en ideeënwereld hebben dan je zelf hebt? 'Ga mee!' ondanks cultuurverschillen. Misschien niet alleen met de 'onbekende buitenlander' maar ook met je buurman/vrouw...

5 januari – Nieuwjaarsborrel

Dé gelegenheid om elkaar het beste toe te wensen. Dit keer in een muzikale sfeer met eigen muziek! Ook dit keer weer met een oproep aan onze thuisbakkers om wat lekkers mee te nemen. Wij zorgen voor de drankjes!

23 februari – Workshop bijenhotel maken

Het gaat slecht met de bijen in Nederland. In ons aangeharkte land hebben we te weinig 'struinplekjes' waar solitaire bijen (die dus niet in een bijenkast zitten) ongestoord een nestje kunnen bouwen. In iedere tuin past echter een bijenhotel op een mooi zonnig plekje. Deze avond gaan de aanwezigen aan de slag om er eentje voor henzelf te maken. Wij zorgen voor de spullen.

22 maart – Pubquiz

Ieder jaar een pubquiz! Mogelijk met wat extra moeilijke vragen over ons jaarthema. Welke groep voelt zich geroepen om het dit keer te organiseren?

GELOOFSGESPREKKEN 'GA MEE!'

Het thema van de geloofsgesprekken sluit aan bij het landelijke jaarthema en het jaarthema van onze gemeente. Dit jaar zullen we de gesprekken over geloof en leven houden op zondag 5 november aansluitend aan de ochtendviering. Na de gesprekken is er gelegenheid om op deze dankdag voor gewas en arbeid een maaltijd te delen. Bij voldoende aanmeldingen wordt er nog een avond in de daaropvolgende week georganiseerd. We willen met elkaar nadenken over de eenheid en verscheidenheid in onze gemeente, in ons dorp en in de wereld verder weg. Hoe trekken we samen op, hoe getuigen wij van geloof, hoop en liefde.

Aanmelden: via eveline.engelberts@gmail.com, 0180 756219 of via de aanmeldbriefjes in de Ringvaartkerk die u ingevuld in het mandje op de tafel kunt achterlaten. Meer informatie volgt in *Over & Weer* en op de zondagsbrief.





GA MEE EN BEKIJK JE WOONOMGEVING ANDERS

Dorpswandeling

Een wandeling die u een verrassend ander beeld geeft van de geschiedenis van Nieuwerkerk. Johan Knoester neemt u op vrijdag 29 september 2023 mee en vertelt interessante details en smeugige feitjes. We starten om 10.30 uur in de Ringvaartkerk bij de koffieochtend. Om 11.00 uur lopen we, gesterkt door koek en zopie, richting oude dorp. De wandeling duurt ca. anderhalf uur.

Bezoek aan de Oudheidkamer

Nieuwerkerk heeft een historisch museum, de Oudheidkamer aan de 's-Gravenweg 6a. Deze wordt in stand gehouden door de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel en is elke eerste zaterdag van de maand geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De nadruk ligt op de geschiedenis van wonen en werken in Nieuwerkerk. Daarnaast zijn er ook wisseltentoonstellingen. Johan Knoester geeft speciaal voor u op vrijdag 5 april 2024 om 10.30 uur een aparte rondleiding van ca. anderhalf uur. De toegang is gratis. *Informatie over beide activiteiten: Johan Knoester 0180-315896 of 06-22869409, johanknoester1@gmail.com*

BIJZONDERE HOBBY

Dit jaar treft u in iedere nummer van *Over & Weer* een interview aan met een gemeentelid met een bijzondere hobby. Niet alleen vertelt diegene over zijn/haar hobby, ook wordt u uitgenodigd om te komen kijken! Heeft u een bijzondere hobby waar u graag over vertelt (of weet u iemand), aarzel niet om uzelf aan te melden voor deze serie. Stuur dan een mail naar taakgroepvpt@ringvaartkerk.nl.

HEILIGE STRIJD

Al een paar jaar is er een gespreksgroep over actuele en eigentijdse onderwerpen op de donderdagmiddag. Allerlei zaken die met geloof te maken hebben, komen aan de orde. In de komende periode gebruiken we als leidraad het boek 'Heilige strijd' van Beatrice de Graaf. Hierin zoekt zij naar een Bijbelse visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Het is een boeiend en toegankelijk geschreven essay dat aansluit bij onze wereld waarin terrorisme en geweld, de oorlog in de Oekraïne aan de orde van de dag is. Wanneer u met ons mee wilt praten en denken, dan bent u hartelijk welkom. We komen de eerste keer bij elkaar op donderdagmiddag 5 oktober 14.00-16.00 uur in de Ringvaartkerk. Peter Treep heeft de leiding. *Meer informatie: Ellen Bouwman, Dorrestein 59, tel. 06 52008866.*



BOEKENMARKT

Lees duurzaam: schaf een gebruikt boek aan in plaats van een nieuw! Elke tweede zaterdag van de maand is er van 10.00-13.00 uur boekenmarkt in de Ringvaartkerk. Naast boeken zijn er ook puzzels, cd's en lp's. Loop gewoon binnen en geniet van de sfeer en de gastvrijheid. Drink gezellig een kop koffie (met appeltaart) en maak een praatje met een andere bezoeker.

Data 2023: 14 oktober, 11 november, 9 december en in 2024: 13 januari, 10 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni, 13 juli, 10 augustus, 14 september.

*Informatie: Magda Vlaardingerbroek, 0180-314472
magdavlaardingerbroek@vaarties.nl*





FILMS OP VRIJDAGAVOND

Ook dit jaar kunt u weer vier interessante films bezoeken in onze Ringvaartkerk. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd bij het jaarthema met de bedoeling een interessante en gezellige avond te bieden, waarbij er altijd weer stof tot nadenken of discussie is. De toegang is gratis voor ieder binnen en buiten onze kerkelijke gemeente, maar we vragen na afloop een vrijwillige bijdrage naar draagkracht vanwege de kosten voor het vertoningsrecht. De voorstelling begint steeds om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee. Er is dan ook gelegenheid om rond te snuffelen en uw slag te slaan op de boekenmarkt! Na afloop van de filmvertoning kunt u napraten onder het genot van een drankje. Tip: Noteer de data nu meteen in uw agenda!



VRIJDAG 10 NOVEMBER 2023, 20.00 UUR

THE SOURCE

De vrouwen van een Arabisch bergdorp zijn het zat om dagelijks de bergen in te moeten om water te halen, terwijl de mannen maar een beetje in het café rondhangen. Ze besluiten hun echtgenoten tot andere gedachten te brengen: zolang de kerels niet wat actie gaan ondernemen om zelf water te halen of een waterleidingsysteem te bouwen, onthouden ze zich van seks. Door samen met elkaar op te trekken, weten ze verandering af te dwingen. 'Ga mee' is hier niet alleen een uitnodiging aan elkaar om in verzet te komen, maar ook een uitnodiging aan de mannen om gelijkwaardigheid in praktijk te brengen. Een vrijgevochten feministisch drama met een lach en een traan.



VRIJDAG 12 JANUARI 2023, 20.00 UUR

CORPUS CHRISTI

In het barre regiem van de gevangenis, waar gedetineerden elkaar mishandelen en naar het leven staan, zoekt Daniel zijn toevlucht bij de aalmoezenier, die hem inschakelt

bij de kerkdiensten. Hij droomt van een toekomst als pastoor, maar daar kan geen sprake van zijn met een strafblad! Als hij vrijkomt, meldt hij zich niet bij de meubelfabriek waar hij een baantje kan krijgen, maar zoekt in het nabijgelegen dorp de kerk op waar hij zich voor priester uitleeft. Wanneer de lokale pastoor naar het ziekenhuis moet, krijgt hij de vraag voorgelegd of hij niet voorlopig de pastoor kan vervangen...

'Ga mee' leidt hier tot de vraag of wij in onze gemeenschap open staan voor mensen met een dubieus verleden. Volg de verwickelingen in de film en oordeel zelf!



VRIJDAG 9 FEBRUARI 2024, 20.00 UUR

ADAM

Samia is haar conservatieve Marokkaanse dorp ontvlucht, waar ze wordt veroordeeld, omdat ze ongehuwd zwanger is. Als ze het kind afstaat, mag ze terugkeren! Met haar dikke buik zoekt ze een baantje en onderdak in een volkswijk van Casablanca, maar de mensen zijn huiverig om haar op te vangen. Ook Abla, die een kleine bakkerij runt, is in eerste instantie niet happig op de sollicitatie van Samia. Maar haar achtjarige dochter Warda dringt aan, en als ze de hoogzwangere vrouw 's nachts ook nog op straat ziet, biedt ze haar een slaapplek aan. Abla is zelf haar man verloren en werkt keihard om haar dochttertje te kunnen grootbrengen. Tussen deze drie personages ontstaat een bijzonder contact en een hechte band tegenover een veroordelende buitenwereld. Kun je meedoen in een samenleving die er verstikkende principes op nahoudt? Deze arthousefilm uit 2019 sleepte vele nominaties en prijzen op internationale filmfestivals in de wacht.



VRIJDAG 8 MAART 2024, 20.00 UUR

HIDDEN FIGURES

Katherine Johnson, Dorothy Vaughn en Mary Jackson zijn drie briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst die bij de NASA het brein waren achter een van de grootste operaties in de geschiedenis: de lancering van astronaut John Glenn in de ruimte. Hun talenten werden aanvankelijk nauwelijks onderkend vanwege de segregatie in de jaren '60 in de Verenigde Staten, mede door aparte afdelingen en maatregelen voor gekleurde medewerkers. Bij het vorderen van het project verschuiven de rollen en ontdekt men dat de dames veel meer kennis hebben dan andere medewerkers. 'Hidden Figures' vraagt ons om vooroordelen aan de kant te zetten!



LEERHUISAVONDEN 2023-2024

Dit seizoen zullen er opnieuw vier leerhuisavonden gehouden worden, geleid door Theo Legters, onze kerkelijk werker. De eerste twee avonden hebben als thema de relatie tussen bijbelwetenschappen en theologie; een onderwerp waar ook de vorige leerhuizen over gingen. Op de volgende avonden zullen vragen van deelnemers centraal staan die gesteld zijn op de vorige avonden. Wilt u dit seizoen meedenken en -praten, dan kunt u zich opgeven via taakgroepvt@ringvaartkerk.nl. Deelnemers van vorige leerhuizen ontvangen automatisch een uitnodiging. *Data: 15, 22 november en 24, 31 januari, 20.00 uur, Ringvaartkerk*

KINDERLEERHUIS

Voor kinderen vanaf groep 3. Misschien doe je al weleens mee met het avondmaal, maar wil je er meer van weten. Misschien wil je graag voor het eerst mee gaan doen. Daarover gaat het in het kinderleerhuis. De week erna kunnen we dan met zijn allen meevieren met het avondmaal. *Vrijdag 2 februari van 15.00-16.00 uur in de Ringvaartkerk*

#DURFTETUINIEREN

De volkstuin van Ruud Vaarties is een paradijs aan de rand van het Hitlandbos. Niet alleen door de mooie bloemen en planten, ook door de onbespoten groente en fruit. Een groep enthousiaste mensen komt regelmatig (vooral als het mooi weer is) bij elkaar om samen met Ruud de tuin te onderhouden. Naast groente, fruit en bloemen in de volle grond wordt er ook e.e.a. geteeld in de kas. Naast werken is koffiedrinken erg belangrijk, evenals het mee-opeten van de oogst. *Wil je ook meehelpen? Neem dan contact op met Ruud Vaarties, 0180-314472.*



Gratis zaad
voor wilde bloemen
tijdens het kerkcafé!
Om een extra
stoeptegél uit uw
tuin te halen!



GA MEE! EEN KLEINE PELGRIMSTOCHT ZATERDAG 20 APRIL 2024

Wie wil er nu niet mee voor een dagje naar Rome? In de rij staan voor een bezoekje aan de Sint Pieter? Nu, dat gaan we niet doen. Wij gaan naar het Brabantse Oudenbosch en bezoeken daar een verkleinde kopie van de Sint Pieter. We hoeven ook niet in de rij te staan want de gids is al verzorgd. Voor hen die dat willen, knopen we er nog een echte pelgrimstocht aan vast naar de Mariakapel in Zegge.



De binnenkomst van de kerk is overweldigend. Ook al is deze kerk veel kleiner dan de 'echte' St. Pieter, je waant je toch echt in Rome! Naast de architectuur zijn er ook veel objecten in de kerk; fresco's, beelden, tabernakel en baldakijn, die zorgen voor een echte 'rijke' roomse sfeer. Voor de meerprijs van €1,- mag je zelfs de 140 treden beklimmen naar de koepel. We krijgen een rondleiding door een gids die ons alles kan vertellen over de geschiedenis en de voorwerpen van dit gebouw.

Na de bezichtiging (en de koffie) lopen de wandelaars (ca. 10 km) naar de kapel van Zegge. Op de plek van deze kapel

wordt al sinds de vijftiende eeuw Maria vereerd. Lang was de kapel in protestantse handen, maar in 1810 werd deze weer katholiek. Het oude gebouw aan de O.L. Vrouwestraat moest in 1921-1922 plaatsmaken voor een in neogotische stijl opgetrokken nieuwe kapel. Van buiten ziet de kapel er niet zo bijzonder uit, maar binnen is dat anders met schilderijen en gebrandschilderde ramen die de geheimen van de rozenkrans uitbeelden. Centraal opgesteld achter het altaar staat in een glazen stolp een Mariabeeld uit de renaissance-tijd. Ze heeft een scepter in haar rechterhand en Jezus in haar linkerhand. Rondom het beeld liggen altijd wel bloemstukken en het is een komen en gaan van pelgrims die even een kaarsje aansteken en soms iets schrijven. Er zijn verschillende legenden over het ontstaan van deze kapel die toegelicht worden tijdens het bezoek.

Afhankelijk van de moeheid van de deelnemers en de tijd kunnen we ervoor kiezen om per auto terug te gaan of nog een uurtje te lopen naar Oudenbosch (totale tocht 16 kilometer). Diegenen die na de excursie in Oudenbosch willen blijven, kunnen kiezen uit een bezoek aan het arboretum (met kabouters!), het Zouavenmuseum (over het leger van de paus) of het Natuurhistorisch & Volkenkundig Museum Oudenbosch. Ook is Oudenbosch een aardig plaatsje om gewoon door te lopen. Om 17.00 uur verwachten we weer thuis te zijn.

De start in Nieuwerkerk is om 9.00 uur. We willen met enige flexibiliteit omgaan met de definitieve programmering, afhankelijk van de mobiliteit van de deelnemers. Geef daarom bij opgave (mail naar taakgroepvvt@ringvaartkerk.nl) aan of je mee wilt wandelen (en wat je maximale afstand is). Geef ook aan of je chauffeur wilt zijn. En als je gaat wandelen, neem dan een lunchpakket mee, want er is onderweg geen horeca!



PRAAT MEE: ZINZOEKERS

Druk en midden in het leven? Behoefte om af en toe eens uit die denderende trein te stappen en door te praten over wat jullie leven waardevol en zinvol maakt? Dan is zinzoe- kers wat voor jou. We gebruiken als aanleiding voor ons ge- sprek interviews van Fokke Obbema met bekende en minder bekende Nederlanders over wat het leven nu zin geeft. Donderdagavond 28 september van 20.00-21.30 uur in de Ringvaartkerk.

Info: Anne Marck, fammarck@hotmail.com / 0637449319 of Ds. Laura : predikant@ringvaartkerk.nl / 06 14189970

LUISTER MEE: GOD EN ELKAAR ONTMOETEN IN DE STILTE

Herken je dat? Soms is het druk is in je hoofd. Maar er zijn ook momenten dat alles lijkt te 'kloppen' en je gedachten ook even tot rust komen. Misschien ervaar je die momenten wel als cadeautjes van God. Tijdens de maandelijkse medi- taties proberen we zo'n moment van rust met elkaar te be- leven en onszelf open te stellen voor God en de mensen om ons heen. Je kunt elke maand 'instappen', of gewoon een keer ervaren of het iets voor je is. Data: 13 september, 18 ok- tober, 15 november en 13 december om 19.30 uur in de Ringvaartkerk. Voor volgend jaar spreken we later de data af. Aanmelden en meer informatie: ds. Laura Nagelkerke, predikant@ringvaartkerk.nl of 0614189970

LIVE CHATTEN VOOR TIENERS

Ben jij middelbare scholier en onder de 18? Dan is er ook dit seizoen voor jou weer live chatten, oftewel de jongeren- gespreksgroep. Even niet snappen en appen, maar een klein uurtje met elkaar doorpraten over wat jou nu echt be- zighoudt. Data: woensdag 27 sept., 4 en 11 oktober en 17, 24 en 31 januari van 19.30-20.30 uur in de Ringvaartkerk.

18 PLUSGROEP

Onze vaste groep 18-plussers kan best wat versterking ge- bruiken! Hou jij van een gesprek dat ff verder gaat? Wil jij ook de tijd nemen tussen alle drukte door om eens met el- kaar bij dingen stil te staan? Op 18 september om 20.00 uur staat in de Ringvaartkerk de koffie en thee klaar. Dan maken we ook afspraken voor de rest van de avonden. We komen on- geveer een keer in de zes weken bij elkaar.



SCHUIF MAAR AAN BIJ DE ALPHA- GROEP!

Alpha

Op woensdag 20 september gaat een Alpha-groep van start. In [elf] interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt. We gaan met elkaar het gesprek aan over het leven, geloof en God. Elke avond begint met een maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Daarna kijken de Alpha-deelnemers naar een korte, inspirerende film. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.

In Nederland hebben de afgelopen 25 jaar ruim 375.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.

De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 19.00-21.30 uur in de Ringvaartkerk. Data: woensdag 20 en 27 september, 4, 11, 18 en 25 oktober, 1, 8, 15, 22 en 29 november en een weekend op 3 en 4 november en een afsluitavond op 1 december.

Kijk voor informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op www.alpha-cursus.nl of neem contact op met Rien van Beuzekom, alphanieuwerkerkadijssel@gmail.com, 0180-314258.



Ringvaartkerk
Ringvaartlaan 16
Nieuwerkerk a/d IJssel

Enthousiast voor een van onze activiteiten? Opgeven is vaak niet nodig; kom gewoon langs en voel je welkom. Is opgave noodzakelijk, scan dan de QR-code of mail naar taakgroepvt@ringvaartkerk.nl. Bellen kan ook: 0180-399012.



Protestantse Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel

Kijk voor het meest actuele nieuws op:

www.ringvaartkerk.nl
www.geloofinnieuwerkerk.nu